



Jaarverslag 2020



INHOUD

1. INLEIDING.....	3
GESCHIEDENIS	3
De WHY	3
2. UITGEVOERDE ACTIVITEITEN.....	5
Het onderwijsjaar 2020	5
Nieuwe vrijwilligers.....	5
Follow the wind in: “De schuilplaats” 2019-2020 afsluiten.	5
De training Bewapend leven. 2019-2020.....	5
Eindevaluatie van deze trainingen	6
Follow the wind in: “Connectkerk” maart 2020.....	6
COVID-19.....	6
September 2020: Gekozen om te starten aan een nieuw onderwijsjaar.....	7
Gefundeerd en Bewapend leven seizoen 2020/2021van start in de Schuilplaats.	8
Nieuwvormgeving en nieuw onderwijs materiaal.	8
Overige activiteiten	9
Een nieuw bestuur, een nieuwe werkplek en een ANBI Status.	9
Eerste denktank avond.....	9
Aftrapavond van de Focusgroep	10
3. FINANCIËLE CIJFERS	11
4. VOORUITBLIK.....	13

1. INLEIDING

In dit document kunt u het jaarverslag van 2020 van Follow the Wind lezen. Hiermee willen we u een inkijk geven over de stappen die we in het afgelopen jaar als stichting gezet hebben en benoemen we welke activiteiten hierbij een grote rol gespeeld hebben. Om het verslag goed te kunnen begrijpen geven we eerst een korte introductie over Stichting Follow the Wind. Wanneer u hiervan al op de hoogte bent kunt u dit gerust overslaan en beginnen met lezen bij hoofdstuk 2, pag. 5.

Stichting Follow the wind is in 2018 opgericht en daarmee kregen veel trainingen die Rombert Feenstra zelf ontwikkeld heeft een basis. De doelen, de missie en de visie achter deze trainingen werden hiermee doelgerichter en kon dit effectiever uitgewerkt worden. Omdat 2018 een opstart jaar was, was dit jaar vooral een jaar waarin het werk van Rombert Feenstra een nieuwe organisatievorm kreeg en werd er veel tijd besteed aan de interne vormgeving. Hierbij stond vooral het netjes afronden van de activiteiten die al in 2018 gepland waren centraal. Pas aan het begin van 2019 hebben we als stichting een serieus jaar kunnen draaien en daarom hebben we ook pas van 2019 echt een jaarverslag kunnen maken. Om dat de stichting voor de bestaande activiteiten een centrale plek bood, waren we als stichting aan het begin van 2019 al werkzaam binnen twee verschillende kerkelijke gemeenschappen in Ede. Deze kerkelijke gemeenschappen zijn de Evangelische Gemeente De Schuilplaats en de Connectkerk Ede. Deze contacten waren in 2018 gelegd en liepen door tot in midden 2019. Met deze activiteiten al onderhanden gingen we van start met het jaar 2020 met daarbij als doel dat we in dit jaar nieuw stappen zouden zetten zodat de stichting effectiever en efficiënter haar doelen zal gaan bereiken.

GESCHIEDENIS

Stichting Follow the Wind is ontstaan vanuit het verlangen om christenen te laten groeien in de beloften vanuit Gods Woord. Dat mensen er echt in gaan staan. Rombert gaf al enkele jaren onderwijs in de Evangelische gemeente de Schuilplaats en de droom en het verlangen was om dit te laten groeien voor veel meer christenen in Nederland en wereldwijd. Rombert Feenstra en Jeroen Stoter zijn daarom de stichting begonnen, en deze heeft in 2019 haar eerste officiële jaar gedraaid.

DE WHY

Follow the Wind heeft als doel om groepen mensen te trainen, in de principes van Gods Koninkrijk, zodat zij deze in hun dagelijks leven praktisch kunnen toepassen. Hiermee bedoelen wij dat we mensen willen helpen om wat Jezus Christus aan zijn discipelen leerde uit te leven.

Follow the Wind wil als stichting daarom ook werken aan de opdracht waarvan wij geloven dat Jezus Christus die aan de kerk heeft gegeven. Die opdracht is om aan zoveel mogelijk mensen Zijn onderwijs door te geven. Dit willen wij doen door middel van verschillende trainingen en het aannemen van spreekbeurten die op ons pad komen.

Deze doelstelling hebben we beschreven in een volgende visie en missie verklaring:

Missie

Follow the Wind gaat Jezus Christus verkondigen en daardoor in het hart van miljoenen mensen passie voor het leven in Gods Koninkrijk tot leven brengen, en hun een levensstijl aanleren die gevormd wordt door de principes van Gods Koninkrijk.

Visie

Follow the Wind wil mensen van alle leeftijden en culturen het evangelie verkondigen en hun trainingen geven over de liefde van God, het offer van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest waardoor deze mensen toegerust worden om te leven als volwassen kinderen van God en krachtige dienaren van het Koninkrijk van God.

5 jaren doelen

Om de missie en visie te realiseren werken we met 5 jaren doelen. Deze doelen geven aan de medewerkers de focus om aan de juiste dingen te werken om zo onze missie te voltooien. Dit laat aan de achterban van de stichting zien waar de stichting momenteel aan werkt. Door regelmatig te evalueren wil de stichting haar missie met daadkracht en met de wijsheid van de Heilige Geest realiseren. De komende 5 jaar wil Follow the Wind de volgende doelen realiseren.

Over 5 jaar hebben we...

- ◇ op 10 verschillende plekken een relatie met groepen mensen, die we regelmatig voorzien van trainingen.
- ◇ 100 krachtige getuigenissen van mensen waar het nieuwe leven in Gods Koninkrijk op een krachtige manier tot stand gekomen is.
- ◇ brede achterban en inkomstenstroom gekregen waardoor het werk in een sterke groeifase is gekomen.
- ◇ nog 3 korte en minimaal 1 lange cursus ontwikkeld.

2. UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

In 2020 hebben we aan veel zaken gewerkt die passen bij onze visie en activiteiten om onze visie te realiseren. Het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol natuurlijk.

HET ONDERWIJSJAAR 2020

Het afgelopen onderwijsjaar was een bijzonder jaar voor ons als stichting. Zoals elk jaar gingen we ook dit nieuwe jaar weer vol verwachting van start. Dit jaar groeide we in het aantal onderwijsprogramma's die we mochten geven en daarmee ook het aantal onderwijs avonden die we mochten organiseren.

NIEUWE VRIJWILLIGERS

De groei van onze onderwijs activiteiten had alleen wel als gevolg dat we ook dit jaar weer aandacht moesten besteden aan het inwerken van nieuwe groepsleiders die de cursisten in hun ontwikkelingsproces begeleiden. We zijn daarom ook echt super dankbaar voor de inzet van onze vrijwilligers, want het is elk jaar weer bijzonder om te zien hoeveel tijd deze vrijwilligers voor het werk van de stichting opzij zeten om te investeren in het werk van de stichting. Dit jaar pakten de nieuwe leiders hun rol ook lekker snel op en hadden ze het programma ook snel door. Omdat dit zo soepel verliep konden we ze ook gelijk toerusten in de diepere lagen van de trainingen en daarmee hebben we voor volgende jaar ook weer een flinke stap vooruit gezet.



Dit jaar kwam er aan het einde van het seizoen 2019-2020 in maart ook nog de uitdaging van de coronacrisis erbij, waardoor we de voortgang van de trainingen en andere besprekingen met elkaar op een digitale manier moesten doen en elkaar helaas minder live konden ontmoeten. Dit was in het begin even wennen maar uiteindelijk vonden we onze draai er wel mee. Zo hebben we ons als team ontwikkeld en hebben we onderwijs kunnen draaien.

FOLLOW THE WIND IN: "DE SCHUILPLAATS" 2019-2020 AFSLUITEN.

Ook afgelopen jaar waren we weer actief in de evangelische gemeente de Schuilplaats in ede. We hebben hier weer een heel mooie jaar mogen draaien en daarvan willen we jullie nu op hoogte brengen.

De training: "Gefundeerd leven" 2019-2020

De cursus gefundeerd leven hebben we nu voor het 6e jaar gegeven in de Schuilplaats. Ook dit jaar was het aantal deelnemers hier gegroeid, wat voor ons ook nieuwe uitdagingen meebracht. Je wilt namelijk ondanks de groei ook de kwaliteit van de trainingen en de aandacht voor de cursisten waarborgen. Gelukkig is goed gelukt omdat de nieuwe tafelgroep leiders het sterk oppakten met elkaar. In de enquêtes gaven de cursisten op verschillende manier aan dat ze erg genoten hadden van de trainingen. Veel studenten gaven aan dat ze de training goed in elkaar vinden zitten en ze heel leerzaam zijn. Sommige cursisten gaven aan dat het volgen van de training echt levend veranderd is. Ze Een cursist benoemde dit heel mooi en zei:



"Als je voor deze cursus gaat, dan gaat het je leven zoveel rijker maken"

Als leiding hebben dit ook dit jaar weer zien gebeuren in het leven van de cursisten. We zagen veel nieuwsgierige mensen die opzoek gingen naar een sterk fundament voor hun leven.. Een van de studenten appte ons laats en zei:

"Zonder de cursus was ik nooit zo comfortabel de Coronacrisis door gekomen.

DE TRAINING BEWAPEND LEVEN. 2019-2020

Dit jaar gaven we alweer voor het 3e jaar de cursus bewapend leven in de schuilplaats. Ook hier was het aantal deelnemers gegroeid, wat ons met veel vreugde deed starten aan een compleet nieuwe jaar. Ook dit jaar was het heel bijzonder om de cursisten te zien groeien in het uit te leven wat deze training de mensen leert.

Ook uit de enquête op het einde van dit jaar werd dit weer duidelijk zichtbaar, dat de cursisten dit jaar het onderwijs op de avonden Inspirerend, bemoedigend en opbouwend vonden. Ze vinden het diepgaand onderwijs en het daagt je uit om er persoonlijk mee aan de slag te gaan. Het volgende drie citaten uit de enquête vond ik echt prachtig en geven voor ons dit jaar heel mooi weer.

“Ik voel me bevoorrecht dat ik dit mag bestuderen. Theologie in kleine vorm.

EINDEVALUATIE VAN DEZE TRAININGEN

1. Wat is je algemene oordeel over de training?
17 antwoorden



In de eindevaluatie onder de studenten van zowel bewapend als gefundeerd leven gaf 58,8 % van studenten de training als Zeer goed te beoordelen en de andere 41,2 % beoordeelde de training met een goed.

FOLLOW THE WIND IN: “CONNECTKERK” MAART 2020

De training Vernieuwd leven

Ook dit jaar mochten we als stichting weer onderwijs geven in de Connectkerk in Ede. Een jaar hiervoor hadden we ook onze Fundamenten cursus mogen geven en dit jaar werden we uitgenodigd om de training Vernieuwd leven te geven. Dit was de eerste keer dat we deze training bij de Connectkerk hebben gegeven. Een nieuwe training ergens geven is altijd spannend, omdat je niet weet of het hier ook aanslaat. Maar gelukkig sloeg de training aan. We hadden met elkaar hele fijne en open avonden, waarin we de basis aan het leggen waren om ons denken te vernieuwen. Iedereen was enthousiast en fanatiek bezig en toen brak de Coronacrisis uit. Hierdoor kwam deze training helaas in overleg met de Connectkerk halverwege stil te liggen.

COVID-19

De Coronacrisis zette alles stil. Toen we het jaar lekker aan het draaien waren, werd vanwege COVID-19 door de regering in maart 2020 een lockdown afgekondigd. Hierdoor werden per direct alle onderwijsprogramma's in alle kerken waar we actief waren stil gelegd. Zo eindigde alles heel raar en het voelde vooral heel gek om de mensen die je eerst bijna wekelijks zag in een klap niet meer te zien. Zeker als de reis die je met elkaar maakt en het proces dat je met elkaar deelt nog niet af is. Daarom hebben we gekeken hoe we dit konden oplossen en besloten om de laatste avonden van de trainingen digitaal aan te bieden door deze te filmen en te monteren.

Gelukkig hielp de theater en filmervaring van Rombert daarbij waardoor hij het snel kon oppakken. Dit vroeg wel veel tijd, maar op deze manier konden we de studenten wel de mogelijkheid geven het jaar af te ronden. De studenten zelf reageerde wisselend op deze vorm van onderwijs. Sommige vonden het lastig om zich op de video's te concentreren en vonden het op deze manier erg statisch.



Ze gaven daarbij aan; de interactie van de avond en de gesprekken met elkaar sterk te missen. Wel vonden ze het tof om te merken welke enorme inzet we toonde om hun alsnog het onderwijs aan te kunnen bieden. De studenten die deze manier niet fijn vonden mogen bij de start van het onderwijs jaar 2020 -21 gewoon opnieuw aanschuiven bij de lessen die ze hierdoor gemist hebben.

SEPTEMBER 2020: GEKOZEN OM TE STARTEN AAN EEN NIEUW ONDERWIJSJAAR

Eind augustus 2020 werd duidelijk dat we als kerk in groepen van 30 man mochten samenkomen. Daardoor besloten we om de onderwijs avonden onder alle strenge voorwaarden vanuit de overheid in de Schuilplaats en in de Connectkerk dit jaar door te laten gaan. Dit besluit hebben we vooral genomen omdat we merkten dat veel mensen sterke behoefte hadden om samen met elkaar God de Vader te zoeken en te blijven groeien in het uitleven van een leven vanuit Gods Koninkrijk en niet weer terug te vallen in oude patronen. Dit besluit konden we ook nemen omdat de aanmeldingen voor de cursussen dit jaar door de Coronacrisis duidelijk minder waren. Deze overwinning is een lastig proces geweest waarom we onze onderwijsavonden tot nu toe en onder strenge maatregelen hebben laten doorgaan. Vanaf augustus 2020 zijn we met deze vorm van start gegaan, maar aan het einde van het jaar mochten we niet meer samen komen en zijn we de lessen gaan aanbieden via Zoom. Op die manier konden de studenten de training afmaken en bleef de interactie met de studenten behouden.



Vernieuwd leven in september en oktober 2020



In de september hebben we de cursus Vernieuwd leven mogen geven in de Connectkerk in Ede. Uiteraard moesten we ons hier ook aan alle maatregelen houden en daarom mocht de groep niet te groot voor de ruimte zijn. Hierdoor hebben we aan 14 mensen deze training kunnen geven. Onder deze cursisten waren er een paar die in maart 2020 met deze training moest stoppen. De samenwerking met de mensen uit de Connectkerk verliep op een zeer prettige manier. Zo konden we steeds goed afgestemd de avonden ingaan. We merkte dat de studenten erg hongerig waren om dingen te leren en niet bang waren om open en eerlijk de onderwerpen te bespreken. Dit zorgde voor leuke interactie tijdens de groepsgesprekken, waardoor het vruchtbare avonden werden. Rombert is altijd weer verbaast wat deze korte training -bestaande uit 5 avonden- te weeg kan brengen in het leven van de cursisten. Deze training hebben we gewoon life met

elkaar kunnen afmaken en dat was erg fijn. In de eindevaluatie gaf 100% procent van cursisten aan de training goed te vinden.

Vernieuwd leven in oktober – november 2020

In de maand oktober en november hebben we binnen de Evangelische gemeente de Schuilplaats ook de training vernieuwd leven mogen geven. Voor deze training hadden we vijf prachtige mensen, waarmee we door middel van vijf maandagavonden achter elkaar ons denken zouden analyseren en stappen leren die ons denken vernieuwen. Zo hebben we met



deze groep in een korte periode een proces van vernieuwing doorlopen die erg diepging. Vooral het op pad gestuurd worden met praktische opdrachten deed de cursisten goed. Ze gaven aan dat ze met deze opdrachten, de hele week steeds bezig bleven. Ook met dat wat op de avonden bekeken en besproken werd konden ze aan de slag en dit hielp ook om de focus te verleggen van de coronacrisis naar andere

zaken. In de eindevaluatie gaf 80% aan de cursus goed te vinden en 20% gaf aan de cursus zelfs zeer goed te vinden.

GEFUNDEERD EN BEWAPEND LEVEN SEIZOEN 2020/2021 VAN START IN DE SCHUILPLAATS.

Ook dit jaar mogen wij in de Evangelische gemeente de Schuilplaats al onze trainingen geven. Voor dit cursusjaar hadden we door de coronacrisis duidelijk minder aanmeldingen. Zo hebben we voor dit jaar 10 aanmeldingen voor Gefundeerd-, 12 aanmeldingen voor Bewapend leven. Hierdoor waren de groepen ook niet te groot, zo konden we voldoen aan de eisen van de Corona maatregelen.

Op de dinsdagavond geven we om de twee weken in de Schuilplaats de cursus Gefundeerd leven. De cursisten van deze training zijn erg enthousiast. De groep bestaat uit mensen uit de gemeente zelf, maar ook aan cursisten die van buitenaf komen. De mensen die van buitenaf komen hebben in een andere gemeente een andere training van ons gevolgd en waren daar zo enthousiast over dat ze nu hier bij deze training van ons aansluiten. Ook is de groep mensen qua leeftijd erg divers en daar zijn we heel blij mee.

In het begin was het allemaal wel even wennen aan de vorm van de avonden om te voldoen aan de eisen van de regering. Toen we hier een beetje onze draai in hadden gevonden mochten we eind 2020 niet meer samen komen en zijn we overgegaan op een digitale variant van de training.



Op de donderdagavond geven we dit jaar in de Schuilplaats om de twee weken de training Bewapend leven. Ook voor deze training hebben we dit jaar weer een leuke groep mensen. Binnen deze groep is er veel variatie, mensen die in maart met deze training moesten stoppen die deze training wilden afmaken, maar ook mensen die voor het eerst met deze training starten, ook

bestaat de groep net zoals bij Gefundeerd leven uit cursisten uit verschillende gemeentes, met mensen van allerlei leeftijden. We moesten met deze groep even wennen aan het zitten op 1,5 meter, het elkaar niet meer mogen aanraken, en al zulke kleine dingen.

Maar al snel hebben we deze veranderingen eigen kunnen maken en zijn we vol enthousiasme van start gegaan. Maar net zoals bij Gefundeerd leven moesten we in december van dit jaar ook deze training digitaal voortzetten. Daarom hebben we als stichting een Zoomaccount aangeschaft en zijn we zo alsnog met een mooi jaar bezig.

NIEUWVORMGEVING EN NIEUW ONDERWIJS MATERIAAL.

Een verbeterpunt die duidelijk uit de enquête van het onderwijsjaar 2019-2020 naar voren kwam was dat de mensen de opbouw van de training goed vinden en begrijpen dat het de nodige uitleg vraagt. Maar dat mensen het wel veel werk vinden om het huiswerk te maken.

Toen de training voorbij was zijn we daarom aan de slag gegaan met deze feedback. Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat de cursisten in het trainingsjaar 2020-2021 starten met een duidelijk ingekorte training. Daarnaast zijn we eind 2020 ook begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe vormgeving van de cursusmappen om op die manier de kwaliteit van onze activiteiten te verbeteren.

Verder zijn we in 2020 ook begonnen met het ontwikkelen van een geheel nieuwe training. Deze training zal gaan over de gelijkenissen die Jezus vertelde. We hopen dat we naast de trainingen Gefundeerd, Bewapend en Vernieuwd leven, mensen met deze training mee te kunnen nemen in weer een diepere laag van Jezus onderwijs. Deze training heeft als titel de naam: "Gelijk leven".



OVERIGE ACTIVITEITEN

EEN NIEUW BESTUUR, EEN NIEUWE WERKPLEK EN EEN ANBI STATUS.

Mede door de groei van ons werk, de ambities die we als stichting hebben, hebben we dit jaar een paar belangrijke stappen gezet als stichting. Allereerst hebben we het bestuur compleet kunnen maken door deze uit te breiden met twee nieuwe leden. Zo zijn in juni 2020, Jan Uil als penningmeester en Gieneke Terlouw als secretaris toegevoegd. Hierdoor heeft de stichting een compleet nieuw bestuur. Rombert Feenstra is hierdoor uit het bestuur gestapt en is in dienstverband voor de stichting gaan werken, zodat hij zich compleet kan richten op de praktische werkzaamheden van de stichting. Dit is een eerste stap in richting van de apostolische werkplaats -met deze term beschrijven we het ideaal waaruit we willen gaan werken als stichting- die we willen gaan vormen.



Jan Uil & Gieneke Terlouw



Maar om deze apostolische werkplaats vorm te geven hebben we ook letterlijk een werkplaats nodig om vanuit te kunnen werken. Door de groei van de afgelopen tijd was de ruimte waaruit we eerst werkten geen handige plek meer en daarom zijn we opzoek gegaan naar een nieuwe ruimte van waaruit de werkzaamheden konden gaan plaats vinden. Gelukkig hebben we daarvoor een fijne plek weten te vinden, die ook binnen onze financiële mogelijkheden ligt. Met deze ruimte hebben we ook voor langer termijn een ruimte waar we mensen kunnen ontvangen, mensen kunnen laten werken, waar we kunnen vergaderen en medewerkers kunnen opleiden om binnen de stichting te werken.

Daarnaast hebben we ook bij de belastingdienst de zogenaamde ANBI-status gekregen. De afgelopen weken heeft Jeroen Stoter hard gewerkt om de stichting aan alle eisen te laten voldoen om deze status te kunnen ontvangen en dit is hem gelukt. Hierdoor zijn de giften die we van mensen ontvangen nu aftrekbaar bij de belastingdienst waardoor het aantrekkelijker wordt voor mensen om onze stichting financieel te steunen. Al met al hopen we dat we door deze vier punten een volgende stap kunnen zetten in de groei van onze activiteiten.

EERSTE DENKTANK AVOND

We bestaan als stichting alweer 2 jaar en hebben in deze jaren veel dingen mogen meemaken. We hebben hard gewerkt om onze doelstellingen te bereiken en daarin ook mooie stappen gezet. Voordat de stichting bestond liepen bepaalde activiteiten al een aantal jaren. Wanneer we die jaren erbij rekenen



hebben met al onze activiteiten al meer dan 160 mensen onderwijs mogen geven, waarvan er meer dan 60 al onze onderwijsprogramma's gevolgd hebben. Hier zijn we heel blij mee, toch reiken onze dromen verder. We hebben namelijk dromen over een groter bereik en willen meer doen dan alleen onderwijs geven. Maar het is niet altijd even makkelijk om deze dromen in de praktijk te realiseren. Zeker wanneer je qua visie soms net wat anders over bepaalde zaken denkt.

Daarom besloten we als stichting onze vaste medewerkers en andere betrokken partijen die de stichting een warm hart toe dragen deze koersen voor te leggen en feedback te vragen. Zo wilde we alles toetsen en het goede bewaren. Op deze avond hebben we onze plannen over de apostolische werkplaats verder uitgelegd en de mensen konden hierover vragen stellen. Daarna hebben we iedereen met die informatie en drie vragen in groepjes verdeeld en met elkaar laten praten en brainstormen. We hebben hen vervolgens gevraagd ons hun nieuwe kijk en frisse ideeën te laten presenteren. Deze frisse ideeën werden d.m.v. post-it briefjes op een groot vel geplakt en zo konden de groepen deze aan de muur hangen en hun ideeën aan ons presenteren. Op die manier kwamen alle nieuwe ideeën tot leven, waar we als stichting over na gaan denken wat we hiermee kunnen doen. Al met al was het een toffe avond waar nieuwe en

inspirerende dingen uit voort gekomen zijn. We nemen dit mee om een volgende stap richting de apostolische werkplaats te maken die we voor ogen hebben wanneer we het over onze toekomst hebben.

AFTRAPAVOND VAN DE FOCUSGROEP

In de maand september hebben we onze eerst focusgroep avond gehad. De focusgroep is een ontwikkeling die op gang gekomen is tijdens onze denktank avond. Een idee van deze groepjes was het ontwikkelen van een focusgroep die vaker zulke bijeenkomsten zouden houden en ons als stichting vaker van feedback en ideeën zouden voorzien waar we dan weer ons voordeel mee konden doen. Deze



betrokkenheid vonden wij als stichting heel erg mooi. We hebben dit jaar daarom een eerste avond mogen houden. Op deze avond hebben we de nieuwe ideeën wat betreft onze missie en visie gepresenteerd. Tijdens de avond heeft Rombert Feenstra eerst een presentatie gehouden, waarin hij vertelde wat hij met apostolische werkplaats bedoelde, waarop de mensen ter verduidelijking eerst vragen konden stellen en samen verder uitdiepen. Al met al was het een interessante avond omdat de mensen eerlijke feedback gaven, waardoor we voor de eerste keer konden toetsen hoe de missie en visie zoals we hem nu op papier hadden staan bij mensen overkwam. Ook kunnen we met de feedback

die zij geven hebben weer praktische aan de slag om de missie en visie achter de apostolische werkplaats verder uit te werken.

3. FINANCIËLE CIJFERS

Stichting Follow the Wind

Bijlage 1

Balans per 31 december 2020

Activa:

31 december 2020 31 december 2019

Liquide middelen:

Rabo, betaalrekening

€ 20.615 € 12.361

Totalen

€ 20.615 € 12.361

=====

Passiva:

Stichtingskapitaal

€ 19.922 € 12.361

Schulden op korte termijn

Loonheffing

€ 370 € 0

Reservering vakantiegeld

€ 323 € 0

Totalen

€ 20.615 € 12.361

=====

Stichting Follow the Wind

Biilage 2

Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>BATEN</u>		
Giften via Ev. Gemeente De Schuilplaats	€ 7.720	€ 8.950
Giften donateurs rechtstreeks	€ 9.958	€ 2.315
Subtotaal	€ 17.678	€ 11.265
<u>LASTEN</u>		
<u>Personeelskosten</u>		
Brutosalaris	€ 4.355	€ 0
Sociale lasten	€ 702	€ 0
Vrijwilligersvergoedingen	€ 2.400	€ 4.800
	-€ 7.457	-€ 4.800
<u>Algemene kosten</u>		
Promotie- en cursusmateriaal	€ 911	€ 428
Huur kantoorruimte	€ 1.050	€ 0
Kosten salarisadministratie + jaarrekening	€ 439	€ 0
Overige kosten	€ 141	€ 0
	-€ 2.541	-€ 428
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Bankkosten	-€ 119	-€ 119
Resultaat boekjaar	€ 7.561	€ 5.918

4. VOORUITBLIK

1. Het uitbreiden van ons onderwijsaanbod

We hebben in ons 5 jaren plan al aangegeven dat we nieuwe cursussen willen geven om nieuwe maar zeker ook mensen die al deelgenomen hebben aan een cursus te laten blijven groeien. Die cursus heeft nu als werktitel gelijk leven en doel is een korte versie hiervan dit jaar voor het eerst als pilot te geven

2. In meer kerkgemeenschappen actief zijn

We geven nu cursussen binnen Schuilplaats en Connect. Dankbaar zijn we over de enorm hoge waardering! Onze visie gaat verder, we willen meer mensen bereiken om hun geloof te verdiepen en te leven uit Gods beloften. Daarom willen we aankomend jaar een cursus in tenminste 1 andere kerk geven. Het zou ook kunnen zijn dat we kerkoverschrijdend cursussen gaan aanbieden.

3. Aan de slag met “de werkplaats”

Afgelopen jaar heeft u kunnen lezen over onze visie om te komen tot een werkplaats. Hier willen we concreet mee aan de slag gaan door een nieuwe activiteit te starten die hier bij past naast het onderwijs dat we geven

4. Uitbreiden capaciteit

Op dit moment is Rombert parttime in dienst bij Follow the Wind. Met onze groei ambities en visie voor een "werkplaats" willen we uitbreiden met één persoon die ook parttime in dienst komt om meer slagkracht te hebben en dat we een echt team hebben

5. Aanbod voor oud-cursisten

We trekken een jaar intensief met cursisten waarbij bijzondere en emotionele momenten worden gedeeld. Daarna gaat iedereen weer in zijn eigen leven verder maar we zijn ze niet vergeten. We willen een activiteit organiseren voor oud cursisten, bijvoorbeeld een opfriscursus of terugkomavond.

6. Meer (vaste) sponsoring genereren

Om onze doelstellingen verder te kunnen bereiken hebben we als stichting ook een stabielere en bredere inkomstenbron nodig. Daarom staat in 2021 het genereren van een bredere en stabielere inkomstenbron bovenaan onze prioriteiten.